

21 sept - 2010

## ***Uitnodiging LMD 21 september 2010***

De LMD 2010 belooft een waanzinnige dag te worden! Laat deze dag niet aan je voorbijgaan en meld je vandaag nog aan middels bijgevoegd formulier.

### **Programma**

10.00 uur	ontvangst met koffie en iets lekkers
10.30 uur	opening
10.45 uur	presentatie Intranet
11.00 uur	'Mafketels en belhamels' door Geert Jan Stams, hoogleraar Forensische Orthopedagogiek
12.00 uur	lunch
13.00 uur	de verborgen schat (actief) met aansluitend prijsuitreiking
16.00 uur	borrel

Ontvangst vanaf 10.00 uur bij camping *Us Blau Hiem*, Oude Willem 3 in Appelscha. Telefoon: 0516-431391 (voor de routebeschrijving zie: [www.usblauhiem.nl](http://www.usblauhiem.nl)).

NB: in verband met het actieve middag gedeelte raden we je aan om makkelijk zittende kleding aan te doen.

Groeten en tot 21 september!

*Thea &  
Robert*

Tesponsiefel van de don Joz. Eenheit, voorzitter Ver. Sin. de  
Ned. bij de landelijke med. don van Exodus - Us Blauw Hie  
Een houvent van voor ex-peditieerden - Appelscha Hie  
op dinsdag 21 sept 2010

Beste mensen,

Fijn jullie te ontmoeten op onze landelijke medewerkersdag van Exodus hier in het mooie Us Blauw Hiem in Appelscha. Dank voor de ontvangst hier Exodus Stoel.

Ik hoop dat jullie een dag hebben van goede ontmoetingen, veel plezier en ook dat jullie met elkaar inspiratie zullen opdoen voor je werk.

Graag wil ik beginnen met jullie allemaal namens de Vereniging Exodus Nederland heel hartelijk te danken voor je inzet voor onze bewoners en de mensen die je begeleidt als vrijwilliger. We vormen met elkaar een hecht verband om mensen die gevangen zitten in hun eigen levenssituatie daaruit te bevrijden en met hen een weg van herstel van het leven te gaan. Jullie coöperatie met hen is daarbij van essentiële betekenis.

Het werk dat wij met elkaar doen is mooi en heel zwaar tegelijk. Want al onze bewoners hebben een grote persoonlijke en maatschappelijke problematiek.

En daarom hoop ik jullie vanmorgen een beetje inspiratie te kunnen meegeven om je werk ook van binnenuit te blijven doen.

Ons nieuwe logo verbindt Exodus met het bieden van perspectief. Dat is wat we doen, maar dat perspectief moet geboden worden aan mensen met een diepe persoonlijke en maatschappelijke problematiek. Op persoonlijk gebied gaat het om nogal wat:

identiteitsproblemen,

Wie ben ik zelf als ik uit de machocultuur ben gestapt?

Hoe zien mijn relaties eruit?

Waarheen ben ik op weg in mijn leven?

Wat wil ik ervan maken?

Waar geloof ik in?

Hoe kan ik gemotiveerd blijven?

En op maatschappelijk gebied:

Welke plaats neem ik in onder de mensen?

Waar vind ik een huis? En werk? En nieuwe contacten?

Nu eens gaat het goed met onze bewoners, dan weer wordt ineens een verborgen problematiek weer manifest. Nu eens lijkt het perspectief te komen en dan weer kan alles ze uit handen vallen.

Als Exodus en als Exodusmedewerker zijn we eigenlijk een bevrijdingsbeweging. We mogen mensen helpen zichzelf te bevrijden uit de trekkracht van de onderwereld. En we mogen ze helpen en coachen om een nieuw bestaan in de bovenwereld op te bouwen. Als Exodusorganisatie hebben we daar een eigen programma voor ontwikkeld en we hebben ons voorzien van professionele medewerkers. Ons werk is professioneel werk. Zonder dat kan het niet, daarvoor is de problematiek te groot. Maar we bieden geen zakelijke professionaliteit. We willen professionaliteit bieden met compassie. Dat is ook gebleken uit de voorbereidingen van de nieuwe huisstijl.

Professionaliteit met compassie, dat betekent dat we altijd in onze bewoners dieper willen kijken dan hun gedrag. En dat we altijd meer in ze willen zien dan ze zelf laten zien.

Een prachtige gospel zegt: 'You raise me up to more than I can be.'

Ik denk dat een van de succesfactoren van Exodus is dat we die professionaliteit die ieder van jullie heeft, verbinden met die betrokkenheid die jullie ook allemaal met onze bewoners hebben. We spreken in Exodus dan ook nooit over cliënten, maar we zien ze als onze huisgenoten, of als tochtgenoten op de levensweg. Mensen die bij ons horen.

Soms spreek ik nog wel eens oud-bewoners van Exodus. Pas geleden nog iemand, van bijna 15 jaar geleden. Hij heeft het programma niet succesvol afgerond en hij zit nu in de TBS. Maar hij spreekt nog altijd met heel veel goede gevoelens over de tijd dat hij bij ons in huis was. Hij was er toen nog niet aan toe om zelf op het programma in te kunnen spelen. Maar hij gelooft er sterk in dat het niet voor niets is geweest dat hij bij ons heeft gewoond.

Mooi dat wij er met elkaar aan kunnen bijdragen dat mensen weer thuisraken in hun leven en in de samenleving. Je gaat een tijdje met je bewoners of met hen die je als vrijwilliger begeleidt, op weg. Voor hen ben je dan misschien wel meer dan je denkt, een houvast, een hand om vast te houden. Ja, dat willen we doen: mensen bij de hand nemen om ze door een leerproces heen een kans te geven om iets van hun leven te maken.

Van dat houvast dat je bent, wil ik je graag ook vandaag weer een symbool meegeven.

Bij mijn tingierter uit Schoonloo heb ik een mooi symbooltje laten maken. Het zijn twee handen die in elkaar grijpen en elkaar vasthouden. Het is de hand van jou en je bewoner of je tochtgoot die aan jouw zorgen is toevertrouwd. Die twee handen bepalen je bij waar het in de begeleidingsrelatie ten diepste om gaat. Samen een weg van bevrijding gaan.

Je kunt ze bij je dragen. En ze zo nu en dan – als je het niet meer met iemand ziet zitten – even vasthouden.

En die twee handen kunnen helpen om ook als het latente oude gedrag bovenkomt, toch die ander vast te houden en met hem of haar mee te gaan en te knokken om niet op te geven maar door te gaan. De toekomst tegemoet. Begeleiden vanuit hoop en verwachting.

Ik hoop dat jullie in je werk ook in het komende jaar gezegend worden en voor onze bewoners tot een zegen zullen zijn.

21 sept. 2010

**Irene Swankhuisen**

---

**Van:** "Thea van Vliet" <T.vanVliet@exodus.nl>  
**Aan:** "Jan Eerbeek en Irene Swankhuisen" <eerbeekswankhuisen@planet.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 10 augustus 2010 9:41  
**Onderwerp:** RE: medewerkersdag  
Dag Jan,

Ik had een paar dagen vrij en kon dus niet eerder reageren. Het past prima in het programma als jij de medewerkers om 10.30 uur wilt toespreken.  
Staat dus genoteerd!

Met vriendelijke groet,

Thea van Vliet

Exodus Nederland  
Morssingel 5  
2312 AZ Leiden  
Tel.: 071-5161950  
Fax: 071-5161965

*werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag*

---

**Van:** Jan Eerbeek en Irene Swankhuisen [mailto:eerbeekswankhuisen@planet.nl]  
**Verzonden:** maandag 2 augustus 2010 8:55  
**Aan:** Thea van Vliet  
**Onderwerp:** medewerkersdag

Beste Thea,

Ik kom naar de medewerkersdag.  
Ik wil de medewerkers graag direct om 10.30 uur toespreken. Ik moet om 11.00 uur weg, omdat ik om 14.00 uur in Den Haag moet zijn.  
Graag hoor ik nog even of dat kan.  
Hartelijke groet,  
Jan

---

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit aan ons te melden en het bericht te vernietigen. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

10-8-2010

Exodus  
Nederland  
Morssingel 5  
2312 AZ Leiden  
T 071 516 19 50  
F 071 516 19 65  
info@exodus.nl  
www.exodus.nl



Aan het bestuur van Exodus  
Nederland

Leiden, 29 juli 2010  
Ref: 10/0101/TV  
Betreft: uitnodiging Landelijke Medewerkers Dag

Geacht bestuur,

Het programma van de Landelijke Medewerkers Dag 21 september 2010 is rond. Het zal dit jaar een waanzinnige dag worden! We rekenen op een grote opkomst vanuit alle huizen!

Hierbij ontvangt u het programma en een aanmeldingsformulier. Aanmelden kan per e-mail of per fax.

Met vriendelijke groet,

Robert Prang

Thea van Vliet